

Περπατώντας με τον Νίκο Καζαντζάκη



- Διάβασε τα αποσπάσματα που ακολουθούν
- Βρες τη σημερινή ονομασία των λέξεων με τα έντονα γράμματα.
- Αναζήτησε τα σημεία, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου

*Η **Πλατιά Στράτα** ήταν η μια από τις δύο βασιλόφλεβες του **Μεγαλόκαστρου**. Ξεκινούσε από των **Χανίων την Πόρτα** δυτικά, κι έφτανε στου **Λαζαρέτου την Πόρτα**, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι **Τρεις Καμάρες**, κι ο μπαξές του πασά – ένα ξύλινο κιόσκι μέσα σε μια τούφα κατασκόνιστα δέντρα, όπου κάθε Παρασκευή έπαιζαν οι νιζάμηδες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την **Καινούρια Πόρτα**, κατανότου, και κατέβαινε ως το λιμάνι· στη σταύρωση ήταν το μείντάνι, η καρδιά της πολιτείας. Στην **Πλατιά Στράτα** βρίσκονταν τα στιβανάδικα, τα γυαλάδικα, τα εμπορικά, οι ρωμείοι καφενέδες, οι σπετσαρίες. Τα μαγαζιά, κολλητά το ένα στο άλλο, έπιαναν ψιλή κουβέντα, οι νοικοκύρηδες, καρφάδες και παραγιοί έκαναν χωρατάδες, πείραζε ο ένας τον άλλο, κουτσομπόλευαν και σκούσαν στα γέλια, κι αλίμονο στην Εφεντίνα να περνούσε, η κανένας καμπούρης, αλλήθωρος, κουτσός ή παρακούζουλος. Οι στιβανάδες χτυπούσαν όλοι μαζί τα καλαπόδια τους, τα μαστορόπουλα σφύριζαν, και που βρίσκονταν τόσες λεμονόκουπες και σάπιες ντομάτες!*

[...]

*Ήταν από μεγάλο σόι, ο πατέρας του, παλιός άρχοντας, καλός άνθρωπος, είχε χτίσει μια μεγάλη δεξαμενή, κι είχε βάλει βρύση απόξω από το σπίτι του, για να πίνουν οι διαβάτες, να γεμίζουν και τα σταμνιά τους οι γειτόνοι, και της είχε δώσει τ' όνομα του γιού του: του **Ιδομενέα η βρύση**. Κι είχε ανοίξει κι ένα παραθύρι στον ξώτοιχο κι είχε στήσει εκεί το μεγάλο ρολόι του σπιτιού, για να βλέπουν όσοι περνούν τι ώρα είναι· κι ο ίδιος, όταν ήθελε να δει την ώρα, έβγαινε όξω από το σπίτι του και κοιτούσε.*

Ν. Καζαντζάκης, *Ο Καπετάν Μιχάλης*, Αθήνα 1964

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεργαστήκαμε με την κυρία Ειρήνη Μαραβέλια, Αρχαιολόγο-Μουσειολόγο, την οποία και ευχαριστούμε.

Μπορείς να ανατρέξεις, εδώ:

- Μ. Δερμιτζάκης, *Από όσα θυμούμαι Το παλιό Κάστρο, Μια βόλτα στο Ηράκλειο των αρχών του 20ού αιώνα*, Ηράκλειο, Δοκιμάκης, 2008
- history.heraklion.gr